



Vrouwencirkel Dochters van Licht

Dochters van Licht is een vrouwencirkel waarin vrouwen samenkomen in verbondenheid om volgens het thema van de maand raad te vragen aan hun gidsen. Wees welkom!

In de cirkel beginnen we met het opwekken van energie door een kort thematisch lied te zingen. We laten deze energie stromen doorheen de cirkel en we maken een meditatieve reis met het seizoen. We ontmoeten daar onze gidsen en vragen raad over het thema van de maand. Zo versterken we onze innerlijke kracht. We eindigen met het delen van onze ervaringen en een fijne babbel.

Praktisch: de cirkel vindt plaats in mijn praktijkruimte.
Aankomen kan vanaf 19.45 en we starten stipt om 20.00.
Draag kledij waarin je je goed voelt en breng zeker iets mee om te noteren.

Je betaalt 20 euro voor deze sessies, inclusief drank en gezonde versnapering.

Els begeleidt de vrouwencirkel Dochters van Licht sinds eind 2011, vanuit de liefdevolle draagkracht als vrouw. Verbondenheid met elkaar en met datgene wat niet zichtbaar is, staat centraal.



Data

Vrijdagavond
20.00 – 22.30

15/12/2017

12/01/2018

09/02/2018

09/03/2018

20/04/2018

18/05/2018

15/06/2018

06/07/2018

Wat breng je mee?

- Gemakkelijke kledij
- Notitieboek
- Schrijfgerief

Een drankje en knabbel worden voorzien.

Inschrijven?

Inschrijven kan via het contactformulier op www.TILIA-Levensbegeleiding.com, via e-mail of telefoon. Per sessie betaalt u 20,00 euro ter plaatse.